

Familie Arendsens

geïnspireerd door het fotoalbum voor Pastoor Thijssen

Gerry van den Wildenberg-Gielen
november 2022

In 1935 bij het afscheid van Pastoor Thijssen naar zijn nieuwe parochie Bergharen is een fotoalbum gemaakt met foto's van alle op dat moment op Sterksel wonende gezinnen. Wie zijn deze gezinnen, waar kwamen ze vandaan en waar zijn ze gebleven. In de komende periode wil ik proberen dit te beschrijven. Dit in willekeurige volgorde. Het begint op de Ronde Bleek waar in 1935 twee boerderijen staan, bewoond door de familie Arendsens en de familie van Hal.

Zowel de familie van Hal als de familie Arendsens komen in 1928 vanuit Loil, een dorpje aan de noordzijde van Didam naar Sterksel. Zij bouwen ieder een boerderij, naast elkaar op de Ronde Bleek. Hendrikus Arendsens vraagt een bouwvergunning aan op 25 januari 1928, een vergunning voor het bouwen van een woonhuis met stalling op kadastraal perceel D929. Deze vergunning wordt goedgekeurd op 22 maart 1928.

Vervolgens staat vanaf april 1928 het gezin ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Maarheeze, op adres Sterksel D26.

Het gezin bestaat dan uit:

vader: **Hendrikus** geboren op 29-01-1874 te Didam in het gezin Arendsens-Bloem.

moeder: **Johanna Scheerder** geboren te Didam op 17-08-1873 in het gezin Scheerder-Kok.

Johanna is de helft van een tweeling, samen met haar zus Theodora. Er zijn zelfs twee tweelingen in het gezin, beide meisjes. Haar vader overlijdt als zij vijf jaar oud is waarna haar moeder weer hertrouwd. Johanna's stiefvader is getuige bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna op 29-5-1903 te Didam, beide zijn dan 29 jaar oud.

Hun kinderen worden allemaal in Didam geboren, twee van hen zijn al overleden voordat de familie naar Sterksel verhuist.

Wilhelmus Hendrikus - Henk	* 20-06-1904	+ 10-01-1963 Geldrop
Arnoldus Wilhelmus - Willem	* 22-08-1905	+ 30-07-1986 Weert
Everhardus	* 23-08-1906	+ 16-06-1907 Didam
Albertus Everardus - Bart	* 27-08-1907	+ 06-01-1983 Sterksel
Johannes	* 16-06-1909	+ 08-04-1926 Didam
Everhardus - Evert	* 16-12-1910	+ 13-02-1992 Heel
Arnoldus Johannes - Nol	* 01-08-1912	+ 17-07-1991 Geldrop
Gerardus - Gerrit	* 16-07-1914	+ 18-08-1976 Roermond
Geertruida Aleida Wilhelmina - Truus	* 03-09-1915	+ 25-03-1994 Heeze
Aleida Geertruda - Lida	* 07-05-1917	+ 27-05-1998 Gendringen
Antonius Johannes - Teun	* 26-04-1919	+ 25-01-1937 Eindhoven

De foto uit het fotoalbum van Pastoor Thijssen is vermoedelijk gemaakt op 9-9-1935, de trouwdag van zoon Bart Arendsens en Coba van Kessel gezien hun corsage en de bloemen die Coba in haar hand heeft.



Arendsen-Scheerder

Bovenste rij van links naar rechts: Evert, Henk met naast hem zijn vrouw Marie, Bart en zijn vrouw Coba, Willem en Nol.
zittend van links naar rechts: Gerrit, Lida, vader Arendsen en kleinzoon Henk, Truus en Teun.

Op deze foto zien we dus drie generaties Henk Arendsen, vader, zoon en kleinzoon.
Op voorgaande foto ontbreekt de moeder des huizes, Johanna Scheerder omdat ze een jaar eerder op 26-01-1934 op Sterksel is overleden.



Overlijdensakte Johanna Scheerder

Vader Hendrikus Arendsen overlijdt te Heeze op 22-9-1955. De laatste jaren van zijn leven woont hij bij zijn dochter Truus in Heeze evenals zijn zoon Nol, die in 1991 overlijdt.

BOERDERIJ AFGEBRAND.

In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is te **Sterksel** onder Maarheeze in de nieuwe boerderij van Arends de bliksem ingeslagen, met het gevolg, dat boerderij en stalling in de asch werd gelegd. De inboedel ging grootendeels verloten.

Eindhovens Dagblad 2-6-1930.

Door blikseminslag brandt de boerderij van de familie Arends in 1930 grotendeels af, zoals te lezen is in bovenstaand krantenartikel in het Eindhovens Dagblad van 2 juni 1930. Voor herbouw van de woning met stal aan de Ronde Bleek wordt op 11 juni 1930 door Hendrikus een nieuwe bouwvergunning aangevraagd.



Bouwtekening behorende bij akte 171 aanvraag bouwvergunning H Arends en Sterksel 1930.

De familie Arends woont hier nog totdat in mei 1936 de boerderij wordt overgenomen door de familie Frenken die afkomstig is uit Woensel. Vader Johannes Frenken is dan al weduwnaar en komt met drie van zijn kinderen naar Sterksel.

In het fotoalbum zien we ook een foto van het jonge gezin Henk Arendsen en Marie Scheer. Henk en Marie zijn op 18-5-1932 te Sterksel getrouwd en hier zien wij hen met hun zonen: Henk en Frans.

Maria Hendrina Scheer is geboren op 1-10-1910 te Herwen en Aerdt in het gezin Scheer-Luub. Als zij zes jaar oud is overlijdt haar vader waarna haar moeder hertrouwt met de weduwnaar Joannes Antonius van Hal. Vandaar de veel gebruikte en begrijpelijke vergissing dat dit het echtpaar Arendsen-van Hal zou zijn.

De kinderen van Henk en Marie zijn allen geboren op Sterksel:

Henk 1932 - 1995
Frans 1935 - 2011
Teun 1937 - 2008
Truus 1939
Jan 1942 - 2021
Nol 1948

De kinderen Arendsen zijn echte verenigingsmensen en actief in de fanfare en het carnavals gebeuren.



Henk en Marie met hun twee oudste kinderen Henk en Frans.



Gezin Henk Arendsen en Marie Scheer waarbij zoon Nol nog ontbreekt.



Gedachtenisprentjes Henk en Marie

Henk Arendsen woont met zijn gezin jarenlang op de Pandijk, eerst in een houten huis maar in de jaren 50 bouwt hij, als metselaar zijnde een stenen huis. Het houten huis wordt verkocht aan Giel Noten en Truus Mertens en blijft dus op de Pandijk.

Behalve zoon Henk, die als politieagent elders een betrekking krijgt blijven de kinderen na hun huwelijk op Sterksel of directe omgeving wonen. Zelfs de kleinkinderen blijken honkvast te zijn en wonen in de “buurt”.

De bruid en bruidegom op de familiefoto uit de album van Pastoor Thijssen zijn:

Bart Arendsen en Coba van Kessel. Jacoba Catharina van Kessel is geboren te Maarheeze op 27 november 1910 in het gezin van Kessel-van de Weegh. Haar vader is Dorus van Kessel, de postbode waardoor ook Coba regelmatig mag meehelpen op het postkantoor. Bart en Coba bouwen zich eind jaren 30 een huis aan de huidige Heezerweg toen nog Pastoor Thijssenlaan. Zij krijgen twee kinderen: Hennie 1940 en Marjo 1949.



Bart en Coba met zoon Henk

Hennie heeft op Sterksel aan de wieg gestaan van de in 1960 opgerichte handbalclub de Vlinders. Na zijn huwelijk heeft een aantal jaren in het buitenland gewoond maar woont nu alweer jaren in Someren.

Zijn vader Bart werkt vanaf 1932 als ziekenverpleger op Providentia. In 1972 is hij hier 40 jaar werkzaam en mag hij van zijn pensioen gaan genieten. Voor zijn jarenlange trouwe inzet wordt hij onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.

<p>Ter dierbare herinnering aan</p> <p>Bart Arendsen echtgenoot van JACOBA VAN KESSEL</p> <p>Geboren op 27 augustus 1907 te Didam, overleden op 6 januari 1983 te Sterksel. Drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.</p> <p>-----</p> <p>Iemand, die altijd voor een ander klaar stond, is van ons heengegaan. Ondanks de grote droefenis en leegte die hij achterlaat, zullen dierbare herinneringen ons hart blijven vervullen, als we denken aan hetgeen hij voor ons heeft betekend. Bart was een zorgzaam man, zowel voor zijn vrouw en kinderen, als voor zijn medemens. Meer dan 40 jaar zette hij zich volledig in voor de zieke medemens. In alle eenvoud, zonder zich op de voorgrond te plaatsen, deed hij zijn werk. Iedereen die hem kende, waardeerde hem om zijn goedheid en gastvrijheid. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Naast zijn werk, was hij ook iemand die veel van de natuur hield. Hoe vaak gingen we niet samen wandelen in de bossen, en genoten we samen van de rust. Een rust en kalmte, die Bart zelf ook uitstraalde. Hoe vaak vertelde hij ons niet over die natuur, over de vogels en de vissen, met een warmte en betrokkenheid, die kenmerkend waren voor zijn karakter.</p>	<p>En dan was er nog zijn groentetuin, zijn trots. Urenlang kon hij daarin bezig zijn, en vol trots toonde hij ons dan het resultaat. Nu is hij er niet meer, en blijven ons slechts herinneringen aan een leven, dat zo de moeite waard was. We mogen dan ook dankbaar zijn, voor wat hij voor ons is geweest, en dankbaar dat hij zo oud mocht worden. Moge hij nu, bij God, de rust en vrede gevonden hebben, die hij tijdens zijn leven reeds uitstraalde.</p> <p>Als mijn levenseinde nadert, Denk ik aan wat ik volbracht. Eer ik, moe en tevreden, Sluimer, naar de eeuwige nacht. Of het goed was, of slechts matig, Of te geestig, of te statig, 't Komt er dan niet meer op aan, Alleen: „Heer, ik heb mijn best gedaan”.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Voor uw deelneming, betoond bij het overlijden van mijn geliefde man, onze vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.</p> <p>J. Arendsen-van Kessel Kinderen en kleinkinderen</p>
---	---

<p><i>Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent Als je toch blijft strijden om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu de Eeuwige rust is gegeven</i></p> <p>Ter herinnering aan</p> <p>Coba van Kessel echtgenote van Bart Arendsen †</p> <p>Geboren op 27 november 1910 te Maarheeze. Overleden op 3 januari 2002 te Eindhoven.</p> <p>Een sterke vrouw is heengegaan..... Een vrouw die vele goede jaren gekend heeft.</p> <p>Naarmate ze ouder werd, konden een lichamelijke en geestelijke achteruitgang niet uitblijven. Ze raakte steeds meer de regie over haar denken en handelen kwijt, iets wat zij maar moeilijk kon accepteren. Ze was gewend om voor anderen te zorgen, zoals ze ook haar eigen vader en moeder had verzorgd. Ze had een karakter waarbij vooral wilskracht op de voorgrond stond. Bijna tegen beter weten in bleef die wilskracht op de voorgrond staan, tot ze de kracht niet meer op kon brengen en zich over moest geven.</p> <p>Moeder, we weten hoe moeilijk het voor je was, om te aanvaarden dat je steeds meer afhankelijk werd van anderen. Het kunnen berusten in de</p>	<p>gevolgen van het ouder worden was voor jou onmogelijk. De eerste jaren in Marishof in Maarheeze wisten bijna alle medebewoners wie jij was. Actief in de bewonerscommissie, altijd bereid tot een praatje en zelfs Prinses Carnaval. Veel aanloop, gezellig buurten en koffie drinken waren kenmerkend voor deze periode. Je hield van mooie kleren en wilde er altijd op en top uit zien. Dit leidde vaak tot bewonderende blikken van mannelijke medebewoners, waardoor je je gevleid voelde. De overplaatsing naar de derde etage betekende voor jou een onontkoombare stap terug, een verlies van eigen waarde en uit handen moeten geven van de regie. De laatste maanden in De Passaat in Eindhoven had je het moeilijk. Steeds vaker verbleef je in je eigen gedachtewereld, waarbij het voor ons onduidelijk was, wat jou bezig hield.</p> <p>Moeder, wij zullen ons jou herinneren als iemand die er altijd voor ons was, die altijd voor ons klaar stond. Wij zien je in onze herinnering ook genieten van de vele vakanties aan zee en van de reizen samen met je zussen, met wie je zo'n hechte band had. Het wegvallen van vader, jouw steun en toeverlaat, is zwaar voor je geweest. We weten dat je nu weer met hem herenigd bent en dat geeft ons een goed gevoel. Geniet nu maar van de rust die je hebt verdiend.</p> <p>Voor uw steun en medeleven, betoond bij het overlijden en de uitvaartdienst van onze moeder, schoonmoeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.</p> <p style="text-align: right;">Kinderen en kleinkinderen</p>
--	--

Gedachtenisprentjes van Bart Arendsen en Coba van Kessel

De andere kinderen Arendsen, de eerste generatie die op Sterksel komt wonen hiervan is Willem Arendsen getrouwd met Maria Petronella Timmermans uit Weert. Willem is overleden in het St. Martinus verpleeghuis en zowel hij als zijn vrouw zijn te Weert-Keent begraven.

www.online-begraafplaatsen.nl



Broer Evert is getrouwd met Truus Henckens die is geboren te Heel op 23-5-1922 en overleden 2-6-2010 te Wesseem. Naast zijn werk op het klooster hebben zij samen een café. Beide zijn te Heel begraven.

Hun broer Gerrit en zijn vrouw zijn ook begraven te Heel op de St. Stephanus-begraafplaats. Gerrit is getrouwd met de weduwe Maria Wilhelmina Ida Staps, die op 3-4-1913 in Tilburg is geboren en is overleden te Heel op 24-3-1998.

www.online-begraafplaatsen.nl



Zus Truus Arendsen is op 14-3-1945 getrouwd met Toon Guitjens uit Heeze. Zij hebben hier ook tot hun overlijden gewoond. Toon is te Heeze geboren op 13-2-1912 en overleden op 10-4-1991. Lida is op 12-8-1950 getrouwd met Gert Godschalk. Gert is geboren op 13-8-1911 te Groesbeek en overleden te Gendringen op 12-5-1997. Zij hebben zes kinderen en twaalf kleinkinderen.

Teun is op 25-1-1937 op 17-jarige leeftijd overleden te Eindhoven aan de gevolgen van een oorontsteking.



Overlijdensakte Teun in 1937

Dit was een genealogische beschrijving van de familie Arendsen met dank aan de familieleden die mij in hun persoonlijke gesprekken van informatie hebben voorzien.

Verdere raadplegingen bij het RHC Eindhoven voor de bouwtekeningen en overlijdensakte.

De website Delpher voor de krantenberichten en de website online-begraafplaatsen voor de foto's en omschrijvingen van de graven.